

Dikkie heeft een fijn leven in de vijver, tot hij opeens poten krijgt en zijn staart verliest. De andere dieren zeggen dat hij groot wordt. Maar hij wil helemaal niet groot worden. Pas als hij op een dag een slang tegenkomt, merkt hij dat die poten toch wel handig zijn. En hij ontdekt een prachtige, nieuwe wereld buiten het water.
Een warm en geestig verhaal over groot worden.

Giuliano Ferri

Dikkie Donderkopje wordt groot

De Vier Windstreken



Giuliano Ferri

Dikkie Donderkopje wordt groot



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 478 7



9 789051 164787

De Vier Windstreken



Giuliano Ferri

Dikkie Donderkopje wordt groot



Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Tjalling Bos
Oorspronkelijke titel: *Paul Quappe*
© 2015 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave
© 2007 Michael Neugebauer Publishing Ltd., Hong Kong
© 2007 Tekst en illustraties: Giuliano Ferri
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China
NUR 273 / ISBN 978 90 5116 478 7

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Vier Windstreken



Op een mooie lentedag legt mama Kikker een heleboel eitjes, onder het blad van een waterlelie.

De eitjes drijven in het water van de vijver en lijken samen net een tros druiven. Mama Kikker gaat elke dag kijken of ze al uitkomen.

Kleine Dikkie probeert urenlang uit zijn eitje te komen. Hij spartelt zo hard dat het eitje schudt en trilt. Plotseling gaat het open. Dikkie is vrij!



Dikkie kijkt om zich heen
en ziet dat hij niet alleen is.

Er zwemmen honderden
kikkervisjes in de vijver. Ze
wriemelen met hun staarten
en stuiven alle kanten op.

“Leuk!” juicht Dikkie.

Opgewonden gaat hij zijn
nieuwe wereld onderzoeken.





Dikkies staart wordt sterker en hij kan steeds sneller zwemmen. Mama Kikker kijkt trots naar hem vanaf het blad van een waterlelie. Dikkie vindt het heerlijk om tussen de stelen van de waterplanten door te racen. Hij gaat zo hard dat de andere kikkervisjes soms een koprol maken in het kolkende water.

De vijver is prachtig en Dikkie heeft veel vriendjes om mee te spelen. Het liefst speelt Dikkie onderwatervoetbal.

Zijn staart is ook erg handig om er snel vandoor te gaan, of om zich te verdedigen tegen pestkoppen. Die zijn overal – ook in een mooie vijver. Dikkie geniet van het leven. Van hem mag het altijd zo blijven.

